

## Stille Zaterdag - 30 maart



tekst op de foto:

*En opeens wist ik weer,  
dat iets alleen maar oppervlakte is,*

*helemaal niet bestaat en ik wist  
meteen ook, dat dat goed was.*

*De holen en spelonken, waar men  
iedere keer in af moet dalen,  
horen er ook bij.*

uit de dagboeken van  
Etty Hillesum, 8 december 1941

foto: *Wicher Naberman*

### Waterpsalm

Een boom geplant aan water,  
wortels in de bron  
van leven.

Jij laat mij rusten  
aan beken vol  
helder water.

Zoals een hert reikhalst  
naar stromend water,  
zo ik naar jou.

Zoals een dorstig land  
bevloed moet met water  
en vruchtbaar wordt.

Door vuur en water  
ben ik gegaan  
naar land van belofte.

Rotsen veranderen  
in levende bronnen,  
stenen in water.

Jou zegenen hemel en regen,  
mensen, zeeën,  
water en water.

tekst: *Michael Steehouder*

Het lied parafraseert zeven psalmverzen over water. Achtereenvolgens: Psalm 1:3; Psalm 23:2; Psalm 42:2; Psalm 63:2; Psalm 66:12; Psalm 78:15; Psalm 148:4.